

Gazet

van



HERTME

nummer 162, februari 2019

Uit de oude doos van de heemkundegroep...



Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel wetenswaardigheden over ons dorp en is ook een zeer grote foto verzameling te vinden (met dank aan Jan Kolner)

Op bovenstaande foto zien we Herman Schabbink (sr) (Herman van Braakhoes) in gesprek met minister president van Agt op 23 maart 1982 in Hertme voor de St. Aegidiusschool.

Herman deed daar de legendarische uitspraak:

“meneer maak oe nich naar um de leu, de leu maakt zich ok nich naar oawer oe!!”

Hebt u zelf nog oude foto's die het bewaren in het Hertme foto-archief waard zijn, neem dan contact op met Jan Kolner of mail naar heemkundefertme@hotmail.com

Colofon:

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de "Gazet van Hertme" komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft.

De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op www.Hertme.nl onder Borne Boeit.

Aanmelding nieuwe leerlingen **Basisschool**



De scholen in Borne hebben gekozen voor een aanmelding gedurende het gehele jaar. Een aanmelding op een geplande aanmeldavond kennen deze scholen niet meer.

Wij, van de St. Aegidius, houden naast de mogelijkheid van aanmelden gedurende het schooljaar **wél** een geplande aanmeldavond.

**Wij zien u graag op dinsdag 12 februari 2019
tussen 19.00 uur en 19.30 uur.**

Kinderen die vóór 1 augustus 2020 4 jaar zijn, kunnen aangemeld worden. Neemt u dan ook even het Burgerservicenummer mee?

Tot ziens op de St. Aegidius.

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen

Op dinsdag 19 februari organiseert de Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen een winkelmiddag bij Polmode aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo.

Polmode staat bekend om haar variatie en stijlvolle mode voor alle vrouwen die er graag representatief en modebewust uit willen zien. Van maat 36 tot en met maat 52 is er volop keus.

Er wordt u door modehuis Pol een kopje koffie aangeboden.

We vertrekken om 14.00 uur en zijn tegen 17.00 uur weer thuis.

Er zijn geen kosten aan verbonden en u wordt desgewenst van huis gehaald en weer terug gebracht. U kunt zich opgeven tot 16 februari bij Akke Louwerman tel. 0616253939

Graag bij opgave vermelden of u gebruikt maakt van rollator of rolstoel.

Nieuw prinsenpaar CV de Kolkleu



Op 18 januari is het nieuwe prinsenpaar van CV de Kolkleu bekend gemaakt tijdens een gezellige gala avond bij winkelcafé Hof in Huis Prins Marcel (Meijer) en Adjudant Peter (Lucas) werden eerst vriendelijk bedankt voor hun welbewezen diensten van het afgelopen carnaval en daarna was het tijd om het nieuwe paar voor te stellen aan het publiek. Met luid applaus werden **Prins Wouter** (Kleissen) en **adjudant Jarno** (Kemna) ontvangen door de zaal, waarna er een gezellige avond volgde met vele optredens van Hertmese artiesten.

Overdenking

Vooraf een citaat uit Kameraad Baron, Jaap Scholten:

Nu zie ik in dat mijn levensomstandigheden en mijn geluk niet afhangen van bezittingen, maar van menselijke verhoudingen. Het Transsylvanië van mijn grootmoeder bestaat niet meer. Die atmosfeer, traditie, waarden en multi-etnische samenstelling bestaan niet meer. Ik ben bang dat hier dezelfde mens zal ontstaan als in Hongarije, en dat er daarom geen beter leven te verwachten is. Ook hier laten steeds meer mensen zich door materialisme leiden en hebben ze minder tijd voor elkaar, en hebben ze meer en meer tijd besteed aan geld verdienen. In de dorpen zijn er gelukkig nog mensen die tijd hebben. De mens moet het middelpunt van het leven zijn. Ik wil omringd zijn door mensen die tijd hebben. Als men geen tijd heeft voor zinloze zaken, dan zal het hier niet beter zijn dan in Tokyo of New York”

Het Afrikaans gezegde luidt: Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd.

Het Angelsaksisch gezegde luidt: Tijd is geld

Het westen is welvarend. De economie bloeit. Iedereen kan consumeren. Meer en meer en meer. Meer is goed, meer is beter en we willen nog meer. We reizen de wereld rond, slokken overal alles op. Iedereen mag meedoen, iedereen is gelijk, maar ik een beetje meer dan jij. Jagen jagen jagen: geen tijd verspillen. Tijd is geld, wees efficiënt. Doe wat je doet, maar het moet wel nuttig zijn. En een beetje genieten van de mooie dingen. Wat zijn dan de mooie dingen? Een glas Côte de Provence op je jacht in Cannes? Weer een grotere auto of nog een huis erbij? Ik ben een verzamelaar, ik ren alle beurzen af om kunst te kopen van de bekendste glamour kunstenaars. Ik stop deze in een kluis in een belastingparadijs. Omdat al mijn huizen al vol hangen en ik heb geen tijd om tussen al deze huizen op en neer te rijden, vliegen, varen.....

Wat is schoonheid? Wat is kunst? “Als je echt van de natuur houdt zal je overal schoonheid in vinden” een briefcitaat van Van Gogh. Er is schoonheid in Auvers-sur-Oise, Bretagne, in Drenthe

en natuurlijk in Twente. Er is schoonheid in een landschap waar ik doorheen mag fietsen, wandelen. Er is ook schoonheid in liefde. Liefde voor de natuur, liefde voor de dingen, de dieren. Liefde voor De Ander. Liefde voor dat wat anders is.

Met oma stond ik voor de nachtwacht. Tachtig plus, door haar beide zoons weer eens meegenomen naar het museum. Uren kan zij turen. Eindeloos dwalen door de vleugels van het museum. Overal ziet ze schoonheid in. We worden in de eregalerij omringd door een wirwar aan gekwebbel. Het lijkt de toren van Babel wel. Hoeveel zou de nachtwacht nou waard zijn, vraagt oma mij. Ik glimlach, ze stelt de vraag voorzichtig met haar zangerig Zaans accent. Dat, lieve oma, is niet te zeggen. Wat is het waard? Alles!

Het hangt hier, ik heb een museumjaarkaart ik kan er naar komen kijken wanneer ik maar wil en ik kan dit geluk delen met alle mensen die hier vandaag en morgen en gisteren zijn, vanuit de hele wereld. Iedereen mag er naar kijken. Daar is kunst voor: om bekeken, gevoeld, beleefd te worden. De interactie tussen de beschouwer en het werk. Het trainen van de zintuigen. De dag dat er een prijskaartje aan gehangen wordt en het zou toch verkocht worden: dán wordt het waardeloos. Dan wordt het opgeborgen in een kluis of in een privézaal en kan er nog maar één iemand in alle eenzaamheid van genieten. Kan je genieten zonder te delen?

Maanden later zit ik in de zon tegenover het Rijksmuseum aan de kade in de tuin van het Turks Cultureel instituut. Ik deel ideeën met een Turks-Nederlandse kunstenaar, die net is aangenomen door het instituut om een cultureel programma op te zetten, zodat Nederlanders in Amsterdam het Ottomaans cultureel erfgoed kunnen ontdekken. Wij ontmoeten de burens, onderzoekers voor een schoenenmerk. Zij denken in termen van het nut der dingen en verwonderen zich over hen die zich niet nuttig bezigen.

Gaat het nu niet juist daarover? De 'zinloze' zaken die zingeving bieden? Graag breng ik ter toelichting Kafka ten tonele in dit soort conversaties.

Doe je ogen dicht en stel je zijn wereld voor: een kale wereld waar alles en iedereen nuttig is en anders niets. Doe dit gedachtenexperiment nog los van het debat over wát nuttig is en wat niet. Zie je de leegte? De rijkdom van een beschaving geeft nu juist de luxe om de leegte te vullen met schoonheid. Geen schoonheid in perfectie, maar de schoonheid in imperfectie. Geen voorgeprogrammeerd design maar de verassing in het kleine onverwachte. Met kinderlijke onschuld.

Het communisme heeft in Transsylvanië de eeuwenoude door vele generaties secuur opgebouwde beschaving in enkele decennia weggevaagd. Het sociaal kapitaal dat uit een rizoom langzaam en traag gegroeid is komt nooit meer terug. Zoals de schoonheid van een eikenbos, gekapt tot hardhout voor productie en nu een eindeloze lege vlakte. Laten we er met zijn allen voor waken dat het kapitalisme niet hetzelfde doet. Laten we nu eens luisteren naar de Afrikaanse wijsheden in plaats van in Afrika als zendelingen van het consumentisme de Afrikanen te bekeren. We moeten ons sociaal kapitaal beschermen, besproeien, meer en meer tot bloei laten komen. Dat doen we niet door steeds een kleinere groep meer en meer te laten consumeren. Dat doen we door open te staan voor interactie met De Ander. Leren. Liefhebben. Delen.

Met een inspirerende groet, Jan de Vries
(met dank aan MSc Renee Hartog)

ZIJ ACTIEF

De dames van ZijActief gaan dinsdag 19 februari op bezoek bij het Bussemakershuis in Borne. De tentoonstelling heeft als thema 'Ode aan de theedoek'. Aanvang 14.00 uur, aanwezig 13.55 uur aan de Ennekerdijk 11. Als u zich nog niet heeft opgegeven, doe dit dan voor 12 februari bij Bettie Stamsnijder, tel. 074-3494606 of per mail: b.stamsnijder@hotmail.com. De eigen bijdrage bedraagt € 4,-.

Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink

Kampioen!

Maudy Geerdink is op 6 januari met haar pony in Lattrop kring-kampioen dressuur geworden! Een super prestatie!
GEFELICITEERD Maudy



Nominatie sportprijs Borne Bart Lucas

Op 18 januari was het jaarlijkse Sportgala in Borne, dat werd gehouden in het Kulturhus. Zeventien genomineerden maakten kans om een van de prijzen te winnen. Vanuit Hertme was Bart Lucas (12 jr) genomineerd in de categorie aanmoedigingsprijs. Deze nominatie had hij te danken aan zijn Nederlandse kampioenschap klootschieten van 10 juni 2018 op het onderdeel veld. Helaas heeft Bart niet gewonnen tijdens het sportgala, maar deze nominatie is natuurlijk al heel eervol en een mooie stimulans om verder te gaan met deze mooie (Hertmese) sport Klootschieten!



Ticketverkoop De Strijd – Passiespelen Hertme



De Passiespelen Hertme worden eens in de vijf jaar gehouden in het Openluchttheater. Het is het klassieke verhaal over de lijdensweg van Christus dat door regisseur Jos Brummelhuis is bewerkt tot een eigentijds verhaal.

De moderne derde editie staat in april 2019 zeven keer op de planken, met ruim 200 acteurs, zangers en figuranten. Deze editie wordt uniek: voor het eerst speelt een orkest live muziek. De muziek zal een mix zijn van licht klassiek en popmuziek waardoor de voorstelling voor een breed publiek aantrekkelijk is. Tijdens de voorstelling worden er verbanden gelegd tussen De Strijd van toen en De Strijd van nu.

De tickets voor dit spektakel zijn vanaf nu beschikbaar.

De Strijd is van 12 t/m 22 april 2019. Er zijn 7 voorstellingen, twee op vrijdagavond, twee op zaterdagavond, een op zondagmiddag, een op zondagavond (eerste paasdag) en een op maandagmiddag (tweede paasdag). De avondvoorstellingen starten om 20.15 uur, de matineevoorstellingen starten om 14.15 uur. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur inclusief pauze.

We willen onze bezoekers in de gelegenheid stellen om voorafgaand aan de voorstelling van een maaltijd te genieten in de stijl van De Strijd – Passiespelen Hertme. Deze maaltijd is niet verplicht, u kunt ook alleen de voorstelling bezoeken. *Let op: wanneer u de passie maaltijd aanschaft moet u ook een ticket voor de voorstelling aanschaffen, anders krijgt geen toegang tot het terrein!*

Voor meer informatie

zie www.openluchttheaterhertme.nl/passiespelen/tickets-openluchttheaterhertme

Wist u dat...?

- Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres gazet-hertme@gmail.com ook direct op het Hertmeplein onder de website Borne Boeit worden geplaatst?
- De werkgroep “ eieractie” van c.v. de Kolkleu al weer bezig is met de voorbereidingen voor de verkoop op zaterdag 13 april 2019. Ook kunnen we weer lege eierdoosjesgebruiken van 10 stuks. Mag u brengen naar Haarlanden 9 . Onder de carport is altijd plek.
- De DVD / Blu Ray van de oorlogsdocumentaire ‘Nooit Verteld’ uit is en kan besteld worden. De kosten bedragen € 15,00. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan heemkunde-hertme@hotmail.com

Agenda januari

12 februari: aanmeld avond basisschool

19 februari : ZijActief Bussenmakershuis Borne

19 februari: uitje Zonnebloem naar PolMode in Hengelo

Wilt u iets plaatsen in de gazet van maart?
Stuur uw informatie uiterlijk 20 februari naar
gazethertme@gmail.com.

De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Uitgave: **Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme**
Redactie: Rian Jannink

- Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775)
- Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)
- Alkoof Interieurs, Borne
- Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt
- Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196)
- De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501)
- Gerard Tjink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713)
- Hof in Huis-Winkelcafé-Horecazaal-feesten & partijen (074-3492852)
- Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665)
- Kaashandel Zwerus-Hertme
- Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434)
- Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575)
- Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745)
- Minicamping de Köller, familie Lucas
- NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130)
- Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice
- Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing!
- Renovatie & nieuwbouw Jos te Kieft (06-55553089)
- Rijdende winkels Hesselink (0541-662471)
- T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777)
- Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978)
- Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557)
- Hedevelde bio eieren – René en Rian Jannink-Schabbink (06-41867273) www.facebook.com/eerlijke/
- Restaurant 'Het Hertmes Ambacht' Lereau Hulsink (074-8538849) www.hertmesambacht.nl