

Gazet

van



HERTME

nummer 197, september 2022

Foto van de maand



Verderop in deze Gazet een boeiend interview met de bewoonster van dit bijzondere gebouw in Hertme.

Heemkundegroep Hertme

Heeft u verder al een keer gekeken op de website heemkundehertme@hotmail.com?

En gelezen over de wetenswaardigheden van ons dorp? Veel nieuwe foto's uit de oude doos zijn te bewonderen. En ook is er de mogelijkheid om de speelfilm Lina thuis te bekijken, die deels is opgenomen in Hertme.

Heeft u zelf nog oude foto's? Stuur ze dan naar Jan Kolner, hij zal ze mooi verzamelen en in een bestaand of nieuw album plaatsen.

Egeltje en de vlaggen

Nu dat de dagen steeds wat korter worden, word ik ook steeds later wakker. Maar de laatste dagen is dat niet leuk meer, want voor dat je het weet is het snikheet. Onder de Nootenboom waar mijn huisje is, schijnt de zon dan al snel recht naar binnen en puf puf! wij egeltjes hebben geen jas die we kunnen uitdoen om verkoeling te zoeken.

Ik ga dan meestal vroeg in de morgen met mijn bloemetjeszwempak en handdoek naar de beek om daar even lekker te plonsen en wat rond te zwemmen. Daar tref ik meestal veel andere dieren uit de omgeving.

Josephien komt meestal in een wit zwempak en Jeremy kikker heeft een groen pak met gele strepen. Ook meneer Whag is daar, jullie weten wel, degene die niet goed bij zijn paasei is. Zijn zwempak is donkerbruin.

Ik kwam zo in gesprek met hem en weet je wat hij mij vertelde? Hij zei: "Eindelijk hangt de vlag goed."

"Op school", zei meneer Whag, "hebben we alle 26 coupletten van het volkslied geleerd. Ja zesentwintig, uit het hoofd. Kan je nagaan! Daarbij moesten we gaan staan en werd onze nationale vlag getoond: boven Rood, midden Wit en onder blauw (dat zeiden ze).

Maar zo zagen wij het niet. Wij zijn maar kleine dieren en moeten altijd omhoog kijken. Alleen meneer Uil kan op ons neerzien omdat hij meestal hoog op een tak zit. Hij voelt zich dan ook hoogverheven boven ons. Wij kunnen niet neerzien, wij moeten altijd van beneden omhoog kijken en dan hebben we de vlag altijd verkeerd om gezien: eerst Blauw dan Wit en dan Rood, terwijl het toch Rood Wit Blauw moet zijn.

Dit is altijd een twistpunt tussen meneer Uil en mijzelf geweest. Hij ziet het anders dan ik.

Maar nu, nu is het eindelijk goed gekomen, als ik nu naar de vele vlaggen kijk dan zie ik Rood, wat hoger Blauw en daar tussen Wit. Eindelijk hangt ie goed!!!! Wat hebben die tweebeeners daar toch lang over gedaan, vind je niet?

“Het zijn de boeren”, antwoordde ik, “die zo slim zijn de vlag eindelijk goed te hangen, al vindt meneer Uil dat wat goed is, verkeerd.”

Ik raakte door dit gesprek behoorlijk in de war: hangt de vlag nu goed zoals wij hem zien, onder Rood, dan Wit en boven Blauw of is het toch anders om? Ik kwam er eventjes niet uit.

Net deze dag kwam Vrouwtje Plooi bij mij haar strijkwerk doen en weet je wat ze zei toen ik het er met haar over had wat de goede vlag was? Ze zei: “Alle twee zijn goed, het is maar hoe je kijkt: van beneden naar boven of van boven naar beneden.”

En terwijl ze Josephien Kwebbeleends witte pyjama streek vervolgde ze: “omdat alle twee dus echt zijn, kan je ze beter op elkaar leggen en dan wordt rood met blauw = paars, wit blijft wit in het midden en blauw met rood wordt ook paars. Dus is de eigenlijke vlag paars-wit-paars. En omdat dit land een koninkrijk is, komt er een kroontje in het witte vlak. Zo zou ik het doen.”

De hele nacht heb ik over Vrouwtje Ploois voorstel nagedacht en uiteindelijk omdat ik toch al vroeg wakker was, vanwege de vroeg opkomende zon, ben ik naar de boom van meneer de Uil gegaan die net bezig was wakker te worden. En weet je wat? Hij was het er helemaal mee eens.

“Dit is een goed idee”, zei hij (wat hij meestal niet zegt). “Onze vlag wordt paars-wit-paars met een kroontje, dan hoeft niemand ruzie te maken over de volgorde van de kleuren.

En sedert die dag hebben alle dieren een vlaggetje thuis in de nieuwe kleuren, die ze dan bij verjaardagen en feesten trots uitsteken en iedereen is er blij mee. Zo zie je maar, het is allemaal heel eenvoudig op te lossen.

Maar meneer Whag was het daar niet mee eens. Hij zei: “De vlag is maar bijzaak. Het gaat om de boeren, daar willen ze het tapijt onder weg trekken.”

Daar begreep ik eerst niets van, ik dacht namelijk dat boeren plavuizen op de vloer hadden. Maar later snapte ik toch wel dat meneer Whag een metafoor gebruikte, al heb ik moeten opzoeken wat dat is.

Egeltje



Nieuws vanuit ZijActief

Dinsdag 20 september komt Anneke Schep in het Theaterhoes met haar voorstelling 'Zet jij de bloemetjes nog buiten'. Zij vertelt op humoristische wijze over het leven van pensionado's en over haar eigen belevenissen als oudere. Theaterhoes aanvang 20.00 uur

Namens bestuur ZijActief,
Rianne Aalderink

ZijActief in het bloementuintje....

Het plantzoentje in Albergen

Als afsluiting van het seizoen waren we met vele dames van ZijActief bij het Planzoentje in Albergen. In deze sfeervolle en mooi gedecoreerde tuin kregen wij na een korte rondleiding de gelegenheid om alle planten en bloemen te bekijken en te bewonderen. Een tuin voor echte liefhebbers voor alles wat groeit en bloeit. Maar ook een mooie tuin om rond te lopen als je niet zo bekend bent met alles wat in de borders te zien was. De koffie stond klaar in het koffiehökkn, en daar werd zowel binnen als buiten nog lekker nagepraat over het bezoek en de afgelopen periode.

SCHOEF mer AN

De SCHOEF mer AN avond op 19 september is al vol.
U bent de volgende keer weer van harte welkom!
Opgave bij Rian Jannink
Tel. 06-41867273



KWF collecteweek



Ook dit jaar vindt in de eerste volle week van september de jaarlijkse collecte plaats voor het KWF. Dit jaar komen de collectanten bij u langs de deur zonder collectebus, maar met DIGI-BORD met een QR-code. Deze QR -code is gelinkt aan de collectant en aan de gemeente Borne. Op deze manier blijft er inzichtelijk wat we als gemeente Borne ophalen voor het KWF.

Waarom volledig digitaal? Dit heeft te maken met het feit dat er ontzettend veel plaatsen/wijken zijn waarbij elke collecte coördinator het contante geld op een rekening dient te storten. Elke rekening kost geld. Elke handeling/storting van contanten kost geld. Dit is ontzettend jammer, naast de enorme hoeveelheid werk dat dit met zich meebrengt voor coördinatoren en wijkhoofden. Daarnaast zijn we uiteraard aan het brainstormen op welke manier we donaties op kunnen halen voor het KWF, bijvoorbeeld tijdens dorpsfeesten. Mochten hier ideeën voor zijn, mag dit ook gemaïld worden.

Hoe werkt het? De collectant komt met een QR-code langs de deur en u kunt met uw smartphone met een QR-code scanner (app) of met de camera van uw telefoon, de code scannen. Vervolgens kunt u het bedrag welke automatisch in beeld komt, naar wens aanpassen en vervolgens middels IDEAL betalen.

Mocht er nou nog iemand tijd en zin hebben om ons te helpen een ronde te lopen in Borne, geef het aan. We komen veel collectanten te kort, met name in en om de stroom-esch, letterveld/tichelkamp en rondom 't Wensink. U mag zich aanmelden bij mij, anneboomkamp@gmail.com , maar uiteraard kan dit ook via www.kwf.nl/wordcollectant.

Alvast dank voor de medewerking en voor uw bijdrage en tot in september.

Met vriendelijke groet,
Collecte Coördinator KWF Borne: Anne Koebrugge – Boomkamp
Collecte team KWF Borne

Nieuws van de Zonnebloem



Op donderdag 22 september organiseert de afdeling Hertme/Zenderen een uitstapje naar Café de Molenberg in Reutum. Het is de bedoeling om 14.30 uur bij de Molenberg te starten met koffie, thee en iets erbij.

Om 15.15 uur wordt er met de Molenbergexpress een mooie, anderhalf uur durende route gereden door Oud Ootmarsum en het Springendal. Halverwege wordt er gestopt om even de benen te strekken en wat te drinken. Na terugkomst wordt er weer wat gedronken en staat er een buffet voor u klaar, dat afgesloten wordt met ijs.

De kosten bedragen €10,- p.p.

U kunt zich opgeven bij: Herriëtte Diepenmaat tel: 06-22163236 of bij Annie Besselink tel: 0546-823827.

Graag doorgeven of u een dieet heeft en of u opgehaald wilt worden.

Op woensdag 5 oktober organiseert de regio Zonnehof weer de jaarlijkse ontspanningsmiddag bij restaurant 't Maatveld (Tusveld 31-33) te Bornerbroek. Hiervoor willen wij u graag uitnodigen.

De afdeling Hertme/Zenderen heeft 5 toegangskaarten tot haar beschikking. De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. De zaal gaat open om 13.30 uur.

We hebben deze middag een muzikaal duo uitgenodigd om ons gezellig te vermaken met meezingliedjes.

Heeft u een glutenvrij dieet, geef dit dan door.

De kosten van deze middag bedragen €10,- per persoon. Graag bij opgave dit bedrag aan José te voldoen.

Opgeven voor 17 september bij José Oosterveld. Telefoon: 06-46011168.

'Carpe Diem'

Een warmer en mooier afscheid van mijn liefste echtgenoot en maatje, papa,
schoonvader en opa

Bert Monnink

hadden wij ons niet kunnen wensen.

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor alle blijken van medeleven
in de vorm van aanwezigheid bij de condoleance of afscheidsdienst, bloemen, kaartjes,
telefoontjes en gulle giften voor KWF Kankerbestrijding.

Wij hebben prachtige en dankbare herinneringen aan Bert.

De leegte en het gemis zijn voelbaar, maar het is voor ons een troost te weten dat deze
gevoelens door velen worden gedeeld.

José Monnink - Baak

Bart

Marly en Erwin

Ise, Brenn

Nienke

Hertme, juli 2022

Mededelingen vanuit SGH

In het bestuur van Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme zijn onlangs wat wijzigingen opgetreden. Kerstin Maassen van den Brink heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Sander Aalderink. Daarnaast hebben we Peter Spelt en Ellen Bus mogen verwelkomen als nieuwe bestuursleden.

Ook de redactie van de Gazet zal regelmatig aanschuiven als toehoorder bij onze vergaderingen.

Bezorgen Gazet

Bert Monnick heeft jarenlang de Gazet bezorgd, waarvoor we hem erg dankbaar zijn. Voor de Weerselosestraat, Wetering en de Marke zijn we nog op zoek naar een nieuwe vrijwilliger, die ongeveer 10 keer per jaar de Gazet rond wil brengen. Lijkt het je leuk of heb je hierover nog vragen neem dan even contact op met Wim Schabbink ([wschabbink@hotmail.com](mailto:weschabbink@hotmail.com)).



Peter Spelt



Ellen Bus

Even voorstellen: mijn naam is Peter Spelt, getrouwd met Tessa en sinds 1,5 jaar woonachtig in Hertme aan de Kerkweg 1 met onze 4 kinderen Jasmijn, Sarah, Olivier & Pieter.

We hebben de helft van de boerderij Schabbink uit 1933 gekocht en zijn druk aan het verbouwen om het naar onze eigen smaak te krijgen en direct energie neutraal te worden. Uiteindelijk wordt de oude schuur ook gerestaureerd en vol gelegd met zonnepanelen. Om de ambitie energie neutrale woning te behalen, worden de zonnepanelen binnenkort in een proefopstelling in de tuin geplaatst. Vrees niet, met een jaar of 2 liggen ze op het dak.

In de vrije tijd proberen we er zoveel mogelijk op uit te gaan met de fiets en- of wandelen in de natuur. Ook hebben we veel familie en vrienden verspreid over Nederland wonen, dus de nodige km worden daardoor wel overbrugd. In de nabije toekomst word dit uiteraard elektrisch.

Zoals jullie lezen, zijn we zeer begaan met de mens & natuur en in die hoedanigheid ben ik ook sinds kort vrijwilliger bij de Gemeente Borne als Energiecoach. Zie link: <https://www.energievanborne.nl/nieuws/nieuw-energieloket-in-het-kulturhus/>.

Misschien tot snel, of voor een praatje op de Kerkweg!

Groet Peter Spelt

Terugkoppeling bijeenkomst 'de toekomst van de kerk Hertme!'

Op **28 juni 2022** is door Het Oversticht (Sharan Bekker en Mireille Dosker) in opdracht van de gemeente Borne een bijeenkomst georganiseerd waarin de kerkenvisie Borne is gepresenteerd.



Gelukkig is het nog niet zover dat de geloofsgemeenschap van Hertme los hoeft te laten aan de kerk, maar met de religieuze ontwikkelingen in Nederland is wel goed om na te denken over de scenario's die voor kunnen komen mocht dat in de toekomst wel gebeuren.

Aansluitend op de presentatie is door ruim 25 betrokkenen bij de kerk van Hertme meegedacht over de kerk in Hertme. Hierbij is in verschillende groepjes besproken wat het meest gewaardeerd wordt aan de kerk, welke gronden erbij komen kijken en wat toekomstscenario's zouden kunnen zijn.

In de bijlage (op onze website) is de presentatie van Het Oversticht over de Kerkensie opgenomen en is tevens een samenvattend verslag van Het Oversticht over de bijeenkomst opgenomen.

Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme zal op een nog nader te bepalen moment, gezamenlijk met betrokkenen en inwoners vervolg geven aan deze avond.

Terugkoppeling werkplaats Hertme (voor inhoud zie www.hertme.nl).

Presentatie oversticht Werkplaats Hertme (voor inhoud zie www.hertme.nl).

Nierstichting Collecte 2022

Van **18 tot en met 24 september** is het de Collecteweek van de **Nierstichting**. In deze week zal er ook in Hertme weer gecollecteerd worden.



Je nieren zijn van levensbelang. Ze zijn onmisbaar voor een gezond en fit leven.

Een nierziekte heeft grote impact op het leven van nierpatiënten en dat van hun naasten. Daarom strijdt de Nierstichting voor gezonde nieren voor iedereen en doet zij er alles aan om het leven van nierpatiënten te verbeteren.

De Nierstichting zet zich o.a. in voor een vroege opsporing en behandeling van chronische nierschade. Zij zet zich in voor nierpatiënten zodat zij de beste behandeling krijgen. Ook is de stichting betrokken bij het stimuleren van orgaandonatie en maakt zij meer succesvolle transplantaties mogelijk. Een donornier kan er voor zorgen dat je je leven terug krijgt!

Jos Kemna

In gesprek met Zr. Josephine

Al sinds april 2000 woont Zr. Josephine in de voormalige pastorie naast de kerk. Het huis heet nu "Huize Uitzicht". Waarom die naam?

De 3 zusters waren in het jaar 2000 woningzoekenden. De pastorie kwam vrij, vanwege de verzorgingsbehoefte van Pastoor Lenssen. De woning bood uitzicht op een voor hen fantastische woongelegenheden. Bovendien bood het huis van alle kanten een prachtig uitzicht. Maar

de belangrijkste reden was dat die naam paste bij de roeping van de zusters: uitzicht bieden aan mensen in problemen, in moeilijkheden, aan hen, die in nood verkeren. Het huis is omgeven met een hertenwei, daarom een bordje voor het huis met een dertelertje er op.



De wieg van Zr. Josephine stond in Den Helder. Binnen een half uur moest ze haar plaatsje delen met haar tweelingzusje, waar ze beslist geen moeite mee had. Dat was in 1930. Ze komt uit een gezin van acht kinderen. Een door en door katholiek gezin, waar de godsdienst en de kerk een behoorlijke plaats innamen. In de opvoeding leerde men veel oor en oog te hebben voor elkaar. Lief en leed werden met elkaar gedeeld. Het was zonder meer een gelukkig gezin. Helaas werd de harmonie behoorlijk verstoord toen op 5 mei 1940 de oorlog uitbrak.

Bombardementen nabij de plek waar gewoond werd, was de oorzaak dat het gezin Den Helder uit moest vluchten. Dat gebeurde per trein in een goederenwagon. Gezellig naar buiten kijken was er niet bij, daar er in een goederenwagon geen raampjes zitten.

Het leven werd ineens anders. Weg waren de vriendjes en vriendinnetjes, weg je schoolmaatjes en het rustige leven. Weg het dierbare plekje grond, de dierbare spulletjes, waar je zo graag mee speelde. Voor Zr. Josephine echter was er één groot geluk. Ze had een tweelingzusje. Ze voelde zich niet alleen.

Uiteindelijk kwam het gezin in Brabant terecht. Daar moest Zr. Josephine en haar tweelingzus naar school en een ander, nieuw leven beginnen. Om nooit meer te hoeven vluchten met een gezin van 8 kinderen, werden zij en haar wederhelft op een internaatje geplaatst, waaraan een school verbonden was. De vakanties brachten zij thuis door. Gelukkig was het leven in Brabant rustig. Toen de zomervakantie aanbrak eind juni 1944 reisde zij met haar zus weer naar Den Helder.

Ondertussen vond in juni 1944 de invasie in Normandië plaats en trokken de geallieerden noordwaarts om de bezette landen te bevrijden. Een vreemde tijd brak aan. Nederland werd verscheurd. Zuid Nederland was bevrijd en Noord Nederland hoorde nog tot bezet gebied. Na die zomervakantie in 1944 was hervatting van het leven in Brabant niet mogelijk.

In September 1944 vond via een verordening van de Duitse Wehrmacht opnieuw een evacuatie plaats. Iedereen moest Den Helder uit en moest maar zien ergens anders een plaatsje te vinden. Na een hele dag in het ongewisse rondgelopen te hebben, kwam het gezin bij een boer terecht in de Wieringermeer. Het gezinsleven werd weer geweld aangedaan, daar het onderverdeeld werd bij meerdere boerengezinnen.

In maart '45 werd een boerderij aangeboden om te bewonen, waar ze weer verenigd met het hele gezin samen konden wonen. De boer was nl. verraden en moest onderduiken i.v.m. illegaal werk dat hij verrichtte.

Helaas duurde ook dit niet lang want de Duitsers, die het verlies zagen aankomen, staken in april de dijken door van deze prachtige polder en binnen een paar uur zou de hele Wieringermeer onder water staan.

In een korte tijd was het opnieuw zo snel mogelijk inpakken en wegwezen. Uiteindelijk kreeg het gezin een plaats op een hooizolder in de Wieringerwaard, waar de pakken stro de tafel, de stoelen en de bedden waren.

Een onvoorstelbare vreugde overkwam de familie en alle Nederlanders toen op 10 mei de overgave getekend werd en de oorlog ten einde was. Een nieuwe levensfase begon. Leven in Vrede!

Dat was het eerste deel van het interview met Zr. Josephine. Volgende maand volgt het tweede (en laatste) deel!

Nieuws buiten Hertme....

Ervaringen uitwisselen in café Saint Jacques over de tocht naar Santiago de Compostella

Vertellen wat je beleefd hebt, horen wat anderen meegemaakt hebben, kortom: ervaringen uitwisselen. Dat is de bedoeling van het café Saint Jacques dat elke tweede donderdag van de maand van 17 tot 19 uur in Lunchroom Nationaal (Burgemeester Jansenplein 27 in Hengelo) wordt gehouden.

Het café Saint Jacques is een initiatief van de Regio Oost van het Genootschap Sint Jacob, dat landelijk ruim 10.000 leden telt van wie er ongeveer 1000 in de Regio Oost wonen.

In al hun verscheidenheid hebben zij gemeen dat ze gegrepen zijn door het pelgrimeren, het lopend of fietsend onderweg zijn op één van de vele pelgrimswegen naar Santiago de Compostella, waar in de kathedraal de reliekschrijn en het beeld staan van de heilige Jacobus (Saint Jacques). Er zijn pelgrims die de lange weg (circa 2400 km) daarnaartoe vanuit Nederland in één tocht afleggen (circa 90 dagen lopen, circa 30 dagen fietsen), maar het merendeel doet dat in etappes, verspreid over meerdere jaren/vakanties. Ieder ervaart het pelgrimeren op eigen manier, maar voor iedereen geldt dat de tocht tot de grotere levenservaringen behoort, waarover men graag wil vertellen en waarvan men graag wil horen hoe anderen het beleefd hebben. Dat blijkt telkens weer op de donderdagen dat café Saint Jacques, nu al een aantal jaren, wordt gehouden.

Ook mensen die van plan zijn (een deel van) de tocht te lopen of te fietsen, hebben er veel aan bij de voorbereiding, zo leert de ervaring.

Bovendien kan men er inspiratie op doen voor andere routes. Want alleen al vanuit Frankrijk zijn er meerdere routes mogelijk, maar ook vanuit Spanje en Portugal leiden vele wegen naar Santiago, gelegen in de noordwestelijke punt van Spanje.

De consumpties bij café Saint Jacques zijn voor eigen rekening, de hapjes worden aangeboden door het Genootschap.

Oplossing puzzel juninummer

Het antwoord op de puzzel is: 'buigzaam'. Stuur uw inzending van de puzzel van uiterlijk 20 september naar: gazethertme@gmail.com en u maakt kans op een prijs!

Woordzoeker

Special

ACHTEROP
 ACTIEPLAN
 ADELAARSNEST
 AFDruk
 AFNEMER
 AMANDELBROOD
 BESTAANBAAR
 DAGBLADPERS
 DARM
 EINDE
 ELPEE
 GEPASSEERD
 GROOTHANDEL
 HAKSEL

HEMELSBLAUW
 IEPEN
 KINDERMAAT
 KRAAMCENTRUM
 LUCHTJE
 MALING
 MOEDIG
 NAPPA
 NATIE
 OPINIEPAGINA
 PERSEN
 PLOTS
 PORTEFEUILLE
 PROCEDURE

RUGPIJN
 RUND
 SCORE
 SLAAPCABINE
 STERRENNACHT
 STOFOMSLAG
 TENZIJ
 VAREN
 WALNOOT
 WANDELPAD
 WENER
 ZACHT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | P | T | G | R | O | O | T | H | A | N | D | E | L | G | H | S | G | I | J | N | E |
| E | D | U | S | N | U | O | L | N | N | E | R | A | V | E | A | T | I | Z | A | P | |
| S | E | A | A | E | O | N | A | F | N | E | M | E | R | P | K | E | D | N | T | O | |
| T | T | P | G | N | N | L | D | I | Z | A | C | H | T | A | S | R | E | E | I | R | |
| A | P | O | L | B | P | S | B | G | N | I | L | A | M | S | E | R | O | T | E | T | |
| A | F | A | F | E | L | A | R | D | W | U | A | L | B | S | L | E | M | E | H | E | |
| N | W | D | I | O | C | A | E | A | N | I | G | A | P | E | I | N | I | P | O | F | |
| B | E | T | R | P | M | L | D | N | A | D | A | P | L | E | D | N | A | W | N | E | |
| A | C | P | A | U | B | S | E | P | P | L | O | T | S | R | E | A | V | E | I | J | U |
| A | D | A | E | R | K | S | L | W | E | N | E | R | U | D | E | C | O | R | P | I | |
| R | L | A | O | I | R | T | A | A | M | R | E | D | N | I | K | H | R | O | G | L | |
| S | P | O | R | E | T | H | C | A | G | U | S | I | A | E | J | T | H | C | U | L | |
| C | D | H | P | M | T | M | U | R | T | N | E | C | M | A | A | R | K | S | R | E | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

AGENDA 2022

- 4-10 september collecte KWF
- Café Saint Jaques in Lunchroom N, Hengelo 17-19 uur
- 20 september ZijActief Anneke Schep, Theaterhoes, 20 uur
- 22 september Zonnebloem uitstapje De Molenberg Reutum, 14.30 uur
- 18-24 september collecte Nierstichting
- 5 oktober Zonnebloem ontspanningsmiddag, Bornerbroek, 14-17 uur



Wilt u iets plaatsen in de Gazet van oktober of weet u iets om in de agenda op te nemen?

Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 september naar:
gazethertme@gmail.com.

Wij zijn altijd op zoek naar verhalen. Bent u onlangs in Hertme komen wonen? Wordt het gezin uitgebreid? Heeft u iets speciaals beleefd? Heeft u een speciale hobby wat u best met uw dorpsgenoten wilt delen? Heeft u iets te ruilen, weg te geven of bent u juist op zoek naar iets? Wij horen het graag!

Uitgave: Stichting gemeenschapsbelangen Hertme
Redactie: Hanneke de Vries, Phil den Ouden en Karin de Wit
Drukken en bezorgen: Jos Westerbeek, Charles Liedenbaum, Wim Schabbink



De Gazet van Hertme werkt zonder winsttoegmerk.

De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk!

- Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-266775)
- Absoute Uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar 06-53937616
- Alkoof Interieurs, Borne
- Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt
- Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196)
- Efftinkbouw, nieuwbouw, renovatie en onderhoud (06-21944497)
- Gerard Tijink, Timmer & Metselwerk, ver-/nieuwbouw (074-2667713)
- Home makelaars, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.homemakelaars.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130)
- Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306, Hertme (074-2661665)
- Zwerus, Hertme
- Kapsalon 'de Kapperij' (Chantal), Hertme (074-2595434)
- Kinderdagverblijf de Drie Biggetjes (074-2670575)
- Kole Bouw- en Timmerwerken (074-2672745)
- Minicamping de Köller, familie Lucas
- Pegge Tweewielers, Bisschopstraat 8, Weerselo (0541-741400 / 06-25448728) Gratis haal/brengservice
- Remi Geerdink Dakwerken De waterdichte oplossing! (06-83535493)
- Renovatie & Nieuwbouw Jos te Kieft (06-55553089)
- Rijdende winkel Hesselink (0541-662471)
- T.H.S. Technische installaties F. Stubbe (06-55554777)
- Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978)
- Ton Kuipers Ontwerp, www.tonkuipers.nl (074-2670557)
- Hedevels Bio Eieren – René en Rian Jannink-Schabbink (06-41867273) www.facebook.com/eerlijke/
- Restaurant 'Het Hertmes Ambacht', Lereau Hulsink (074-8538849) www.hertmesambacht.nl
- Maassen van den Brink Projecten BV, Bartelinksweg 1, Hertme
- Praktijk Avital (Orthomoleculair voedingsadvies en schoonheidssalon) Hertmerweg 24 Hertme 0641323637



COLOFON:

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de 'Gazet van Hertme' komt. De redactie is onafhankelijk.

Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft.